

**Bron artikel: Volkskrant 16 september 2008:**

Link bron:

[http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1067354.ece/Een\\_gevaarlijke\\_sekte\\_of\\_gewoon\\_een\\_groep\\_gelovige\\_mensen](http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1067354.ece/Een_gevaarlijke_sekte_of_gewoon_een_groep_gelovige_mensen)

**Pdf is link van:** [www.sektehulp.nl](http://www.sektehulp.nl)

bron pdf-Link: <http://extra.counsellingsjoukjedrenthbruintjes.nl/Krantenartikelen%20Sjoukje%20Drenth%20Bruintjes.htm>

## **Een gevaarlijke sekte of gewoon een groep gelovige mensen?** door Peter de Graaf

HOEVEN - Op internet woedt al maanden een heftige discussie, 'maar de eerste christenen werden ook een sekte genoemd'.



*Een voorgangerster preekt tijdens een dienst in Etten-Leur. (ANP)*

De buitenwereld noemen ze 'de matrix'. Zelf wonen ze in 'de compound', een aantal woningen in een woonwijk in Hoeven. Ze eten gezamenlijk, maar mannen en vrouwen zitten wèl aan aparte tafels. Kinderen eten gescheiden van volwassenen. Iedereen mag bij elkaar naar binnen lopen.

De Orde der Transformanten heeft veel weg van een commune. Ze noemen zichzelf een christelijke geloofsbeweging, die streeft te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus.

### **Voorganger**

In het Rasopark in Hoeven wonen ongeveer zestig mannen, vrouwen en kinderen. Robert Baart, personal coach en leider van de orde, ook wel 'voorganger' geheten, woonde al in de wijk toen hij in 2003 de geloofsgemeenschap oprichtte. Sindsdien hebben de leden zes aangrenzende woningen opgekocht.

Is de Orde der Transformanten een gevaarlijke sekte of gewoon een groep gelovige mensen die met elkaar leven? Marla Baart, partner van de voorganger en woordvoerder van de orde, zegt daarover: 'We zijn een sekte in de zin dat we een geloofsbeweging zijn die afgesplitst is van andere geloofsbewegingen. De eerste christenen werden ook een sekte genoemd. Maar we zijn absoluut geen sekte met een charismatische leider die alles bepaalt.'

Daarover verschillen de meningen. Op internet woedt al maanden een heftige discussie, vooral gevoed door tegenstanders.

### **Gehersenspoeld**

Vast kritiekpunt van familieleden en vrienden is dat transformanten lijken te worden gehersenspoeld en geïsoleerd, waardoor ze het contact met de oude omgeving verbreken. 'Een gevaarlijke club. De eigenaar probeert via coaching zieltjes te winnen', schrijft de een. 'Ik heb familie in de orde zitten die ik er zo graag uit wil hebben, voordat ik straks helemaal geen contact meer met ze heb', aldus een ander.

Jeroen van Hasselt zag zijn vrouw en kinderen vertrekken naar de geloofsgemeenschap. 'Lieve Jeroen, na de dienst van zondag heb ik besloten er helemaal voor te gaan. Vanaf vandaag wonen de kinderen en ik op Raso', schreef zijn vrouw in een kort briefje. Van Hasselt heeft zijn ervaringen beschreven op de website [www.wegvanpapa.nl](http://www.wegvanpapa.nl). Volgens hem bedient de orde zich van 'manipulatie, indoctrinatie en dwingende beïnvloeding van mensen'.

### **Destructieve gedragscontroletechnieken**

Exit-counselor Sjoukje Drenth-Bruintjes heeft een aantal ex-leden en familieleden van de Orde der Transformanten als cliënt. Ze constateert dat hun klachten erg lijken op de klachten van mensen die het slachtoffer zijn van wat zij noemt 'destructieve gedragscontroletechnieken. Dat zijn technieken om mensen in de ban van iemand of de groep te brengen, waardoor hun zelfbeschikkingsrecht verloren kan gaan.'

Voorbeelden daarvan zijn: isoleren van familie en vrienden, geleidelijke hervorming van het denken, taalmanipulatie en psychologische dreiging: als je de groep verlaat, gebeurt er iets vreselijks.

De orde zelf ontkent dat sprake is van dwang of manipulatie.